

An Appeal to
Roman Catholics
(Turkish edition)
Duncan Heaster
dh@heaster.org
Carelinks, PO
Box 152 Menai
NSW 2234
AUSTRALIA
www.carelinks.net

ROMA KATOLİK KİLİSESİNE HİTABEN

Katolik mezhebinde, bir çok insana çekici gelen ancak; ama denetleyici bir muhafazakarlık vardır. Gerçeğin tartışılmasından ziyade, daha çok, bir dogmanın kabulü şart koşulmaktadır. Baba ve Oğul'la doğrudan ilişkiden doğan, tehlikeli, heyecanlı ve meydan okuyan kişisel meselelerin tecrübe edilmesine hiçbir zaman izin verilmemektedir. Birinin kişisel olarak kabul edip etmediğine bakmadan doğru kabul edilen ve İslam formülü gibi bir ideolojiye boyun eğme, bir düşünce sistemi, bir otorite, miras alınan bir konum ve dünya bakışıdır. Kişinin bireysel anlamı ve değeri, ümitsizce istenen tekdüzeliğin ve uygunluğun altında ezilmektedir. Bu anlayışta "Katoliklikte", İslam ve kominizm gibi diğer bir çok din ve politik felsefenin ortak noktası bulunmaktadır. Buna tezat olarak, Kutsal Kitap temelli hristiyanlıkta, kişinin bireysel anlamına ve değerine çok büyük bir önem verilmektedir. İsa, 100 koyunu olup, birini kaybeden bir çobanın hikayesini anlatmıştı. Kaybolan bir koyunu bulmak için, diğer 99 koyunu kırdı bırakıp, onu aramaya gitmişti. Bir çok çoban, %1 kaybın önemli olmadığını düşünürdü. Fakat, İsa'yı temsil eden bu çoban oldukça sıra dışıdır. Bireylerin kurtuluşunun tutkusuyla yanmıştır. Ve bu tek kayıp koyun ise, sizleri ve beni temsil etmektedir. Evet, biliyorum. Sizler, muhtemelen bir kilise üyesi olduğunuz için artık kayıp olmadığınızı düşünüyorsunuz. Fakat yüreklerinizdeki şu gerçeği biliyoruzki; hiçbir insan örgütü bir çok Katolığın'de içinde hissettiği çok derin bir duygu olan "kaybolmuşluk ve yalnızlığı" çözemez. Pazar günleri kiliseye giden insan kalabalığının ortasında bir çok duygular kaybolmaktadır. Basitçe kaybolmuş, yaşam şekilleri, sözleri ve hatta bakışları bile bunun doru olduğunu gösteriyor. Hiç bir ayin uygulaması bunu değiştiremez. Fakat, İsa'ya kişisel olarak gelmek, o'nu dorudan Kutsal Kitap'tan öğrenmek.... İşte bu, insan yaşamını kökten değiştirebilir ve değiştirmektedir.

Belki Katolik kilisesinin Kutsal kitab'a kendi ayin ve dogmalarını aklamak için başvurduğu tezine itiraz edilebilir. Bu doğrudur, ama insanların her şeyi, Kutsal Kitap'ta dahil herhangi bir kitaptan aklayabilecekleride doğrudur. Roma Katolik liderlerinden RAYMOND BROWN şöyle bir açıklama yapmaktadır; Roma anlayışına göre, kutsal yazıların kilisedeki kullanımı, bu pasajların kilise yaşamına nasıl uygun olabileceğini gösterir, fakat aslında yazarın bu sözleri yazarken gerçekte ne anlatmak istediği önemli değildir. (Yuhanna mektupları 20:8). Bunu basit bir şekilde

açıklamak iserse;’’Bizler kilise yaşamımıza,ayinlerimize ve dogmalarımıza bakarız,yaptıklarımızı aklamak içinde gerçek anlamı dışında bile olsa,herhangi bir Kutsal Kitap ayetini alırız’’

Eğer Kutsal Kitap ayetlerini bu şekilde kullanırsak,alaycı insanın bakış açısı olan ‘’Her şeyi Kutsal Kitap’la kanıtlayabilirsin’’ sözünüde doğrulamış oluruz.

Görüyorsunuz,Tanrı’nın kendisi,gerçekten var olan,uzayın milyonlarca kilometre ötesinde ve tüm galaksilerin ötesinde var olan...Gerçek olan Tanrı, sizleri,O’nunla kişisel bir ilişkiye davet ediyor.O’nu bilmenizi,tanımanızı, ve Baba olarak kabul etmenizi istiyor.Her hangi bir kişisel ilişkide olduğu olduğu gibi,bunda da kişisel bir iletişim gerekmektedir.Bir binaya gidip,size söylenen sözleri tekrarlamak değildir.O’na gelmek demek;yatak odanızın karanlığında veya gün içerisinde,büronuzda yada mutfağınızda,kendi sözlerinizi söylemek,kendisini size göstermesini dilemek,O’na,O’nu sevdiğinizi söylemek,O’na inanmak ve O’nu tanımak istemenizdir.Eğer bunu yaparsanız,dualarınızı işitecek ve kendisini size gösterecektir.Sonunda O’nun Oğlunda vaftiz olmak isteyeceksiniz.Belki şöyle düşüneceksiniz; ‘’Vaftiz? Ben bebekken vaftiz oldum.Benim için tamamdır.’’Kutsal Kitap’a göre vaftiz,bir kilise büyüğü tarafından yapılan,kişilerin,kendi özgür iradeleriyle,İsa’nın ölümünde ve dirilişinde kimlik edinme doğrultusunda yapılır.Kelime olarak ‘’vaftiz,tamamen suya batırma-çünkü,suya battığımızda ölümde İsa’nın gömülmesinde birleşiriz;ve sudan çıktığımızda,O’nun dirilişiyile birleşiriz.Şu halde gerçekte O’nunla, Kutsal Kitap’ta belirtildiği gibi ‘’Mesih’te’’ birleşiriz,bir oluruz;ve dünyaya geri döndüğünde,sonsuz yaşamda O’nunla birlikte olacağımıza dair,kesin bir ümidimiz olur.Eğer bütün bunlara gerçekten inanırsanız,bu,size,yaşamınızda sizlere mükemmel bir bakış açısı sağlar.

Bu yaşamda şanslı veya şanssız olmanız,sağlıklı veya hasta,zengin yada fakir...Tüm bunlar bu yaşamın gerçekleridir.Oysa bizim bizim yaşam gerçeğimiz, ’’sonsuz yaşam,beklediğimiz yaşamdır.Ve bu şimdiki insan varlığımıza farklı bir bakış açısı verir.

Tabiiiki sonsuz yaşamı tasavvur etmek zor.Ama sadece bir an bunu deneyin.Çünkü Tanrı’nınbize sunduğu muhteşem gerçeklik bu...Çocukken yaşamı,sonsuz,uzadıkça uzayan telin birkaç milimetresi olduğunu düşünürdüm.Ama,hala bu konuda,farklı bir düşünce şekli bulamıyorum.Ama önemli olan nokta,bu yaşam bizim bildiğimiz yaşam değil,Tanrı’nın krallığındaki yaşam-ki çok fazla ödülü olmayan yaşam.Aslında,şu an ki yaşam tecrübemizle,her hangi bir şey olsaydı,sanırım bu, ’’ceza’’ olurdu.Hayır.Tanrı’nın sunduğu sonsuz yaşam sadece sonsuz değil,O’nun ve İsa’nın yaşadığı,sonsuz coşku ve tamamlanma ve esas anlamı olan bir yaşamdır.Şimdi bizler,bu hayatı yaşamaya başlayabiliriz....Hemen şimdi.

Peki,sonra ne yapmalıyız?Bizler,tüm samimiyetimizle,insanlara Tanrı’yı tanımalarında yardım etmek istiyoruz.Bu yüzden sizlere,Tanrı’la ilgili temel gerçekleri,sistematik olarak,Kutsal Kitap’agöre açıklayan ve ücretsiz olan ‘’Kutsal Kitap Temelleri’’ isimli kitabı sunmak istiyoruz.

Sadece ařađıdaki formu doldurup, lütfen bize gönderiniz.

İSİM:.....

ADRES:.....